

probleem was dat ik met twee drukkers te maken had die allebei hun eigen tegenslagen bleken te hebben. Tsjongejongejonge, de laatste etappe van dit proces was echt een thriller! Het is dat het uitgeven van een boek nogal stressvol is, anders zou ik direct een tweede boek schrijven over het uitgeven van mijn eerste!

Je zou toch denken, 'alles is van tevoren afgesproken en gepland, wat kan er nog misgaan?' Genoeg kan ik je zeggen! Ik zal je de details besparen. Gelukkig kon ik de adviezen uit mijn boek ook voor mezelf toepassen! Zo liep ik om te landen iedere dag een rondje op blote voeten door het park bij ons in de buurt en ook nam ik regelmatig kamillethee met lavendel, om mijn hoofd een beetje koel te houden. Ik geloof echt dat dat geholpen heeft!

Little did I know...

Waar ik dacht dat het schrijven van het boek het spannende stuk was en dat alles in kannen en kruiken zat sinds het indienen van mijn manuscript, kwamen er dagelijks meer uitdagingen bij dan oplossingen en ging de tijd iedere dag een beetje meer dringen.

Kortom, de verkoop was gestart, de plek voor de release geregeld, maar het was maar de vraag of het boek er überhaupt zou zijn.

Er volgde een zenuwslopende week, waarin we uiteindelijk om het lot een beetje naar ons hand te zetten, zelf de koeriersdiensten tussen de twee drukkers zijn gaan rijden. De 450 km die we aflegden, bespaarde ons 2 dagen en die redde de deadline. Op 19 juni, rond de avondspits konden we, met nog 27 uur te gaan voor de boekrelease, opgelucht ademhalen en reden we met 175 boeken (van de bestelde 500) achterin de de auto terug naar huis.

Eind goed, al goed!

Een dag later stonden we tijdens de midzomerzonnnewende met 50 mensen zingend rond het vuur, om mijn boek de wereld in te lanceren en leek het alsof er nooit een vuiltje aan de lucht is geweest.

Wat een bijzondere en prachtige avond!